

Några avkopplande pauser har det blivit. Vi reste en korttur till **Bukarest** i augusti, en mycket chanserad stad.

Rivningshus (som man bodde i låg granne med nyrenoverad bank. Om tio år har det nog hänt en hel del i denna stad.



**Vilnius** som Elin och Kate åkte till i september hade mycket bättre standard och såg ut som vilken svensk stad som helst. Men vi fick dela vår vistelse med påven, som vi även såg på nära håll, vilket stängde vissa delar av sevärdigheterna.

I oktober åkte Berth och Kate till Israel lite tidigare än övriga församlingsmedlemmar på en rundresa i **Israel**.



Det blev lite avkoppling på stranden i Tel Aviv innan en fullspäckad rundtur med kanonbra guide. Tel Aviv kan man åka till bara för att bada till och med över helgen.

Nu väntar en liten julafton med fyra personer på landet (Berth jobbar), men före dess blir det lilla julafton hos Christian och Jacqueline (som även de, renoverat hela hösten) med hela familjen P-sons.

Då var det dax att önska er en **God Jul och ett Gott Nytt år!**



**God Jul**

Oj vilket år det har varit!

Men vi börjar med förra årets jul. Den firades på landet med allihop. Det blir 18 stycken. Björn och Christian delade upp julaftonen på landet så små barn inte smittade varandra. Men det fungerade fantastiskt bra att ha altanen som matsal, värmen räckte till.



I slutet på januari åkte Berth och Mats till **Val Thorens** och åkte skidor. Två män förvandlades till lyckliga pojkar och deras kroppar visste inte att de passerat 50-förrän efteråt ;^)





Morbror Ingvar uttryckte glädje över ett besök i **Florida** så vi fixade en billigare flygresa över.

Resan varade en vecka där vi tillbringade tre nätter i deras lägenhet vid golfbanan utanför Orlando och reste lite runt på vägen dit och tillbaka till Miami. Ett riktigt skönt avbrott i vardagen.



En helg i **Trysil** fyllde skidbehoven. Krister följde med och Elin och Tom passerade på sin resa från Arjeplog och höll oss sällskap.

I april sålde Björn och Cathrine sin lägenhet och flyttade till Södra Fiskebäcksvägen och skapade storfamilj med oss.

**S**å började det stora projektet. Bygglovstod klart och beställningen var gjord så Åtvidabergs takvåningar kom med en övervåning.

Det var en spännande vecka! Första dagen när vi inte fått startbesked var mer än lovligt spännande, men frampå eftermiddagen fick vi bönesvar.. Sen rev de taket och vi jobbade på för att dela "skräpet" så det fick plats i containern.



Så lyftes övervåningen på plats och ett par veckor senare, efter massa snickrande och målande såg det klart ut. Men hela hösten har vi jobbat med att tejpa, isolera, bygga ventilation och avlopp, för att sedan kunna skapa golv och väggar. Nu när julen står för dörren ser vi slutet på projektet och en del rum har fått både färg, tapeter och golv. Inflyttning blir det någon gång i början på nästa år.

