



Elin och Tom hade köpt ett litet hus i Arjeplog på våren och det behövdes renoveras. Flera golv behövdes slipas och ett nytt kök stod på önskelistan. Så i slutet av juli åkte Berth och Kate upp till Arjeplog med en släpkärra fylld med möbler och verktyg. Samma dag åkte Sten, Elsie och Krister också upp till Arjeplog för att se det lilla huset och i några dagar hjälpa till med en del grundarbete i köket.



Efter en dryg vecka stod där ett nytt kök och husets alla golv hade blivit slipade och fått sin ytbehandling.

Elin och Tom som själva var med och slet tackade för ett gott samarbete och fortsatte renovera på egen hand.

Berth och Kate passade på att åka vidare norrut för att få se Kiruna, Riksgränsen och Nikkaluokta och Kebnekaise på håll. Sen var det dax att åka söderut igen och på vägen passade de på att ta ett grönt kort i golf och bli medlemmar i Arvidsjaurs golfklubb. Väl i Göteborg snurrade jobblivet på från hemmakontoret, Berth åkte ju båt som vanligt.

Så var hösten igång och kyrkan hade en kort stund av riktiga möten men med färre personer och det kändes som livet började bli normalt. Men Corona kom tillbaka och med den nya direktiv. Då blev det dax att isolera sig så mycket det gick.

Elin och Kates tjejresa blev också annorlunda. Men en helg i december på hotell i Ängelholm blev det. Inte lika mycket shopping och sevärigheter men mer natur, promenader och sightseeing by car. Hotellet hade spa och gym så helgen bjöd på skön avkoppling ändå.

Även julen verkar få rätta sig efter Coronas regler.

Förhoppningsvis blir det en *lilla julafton* med barn och barnbarn innan jul och en liten julafton på landet med mor och far och syskon. Men om detta får ni läsa nästa år.



GOD JUL
OCH ETT MYCKET
BÄTTRE 2021

Så har det gått ett år till. Ett år vi aldrig glömmer. Men som vanligt så börjar julbrevet där det slutade förra året, strax innan jul.

Vår stora familj blev en till, den 21 december för då föddes Deborah Sjöberg, lillasyster till Sakarias och Abigail.