

GOD JUL



Det blev en ganska lugn jul med färre deltagare än tidigare. Även Elin firade jul i annan stuga för första gången. Christian var på Gotland med sin familj och Björn var i Torslanda med sin familj.



Nyår tillbringade Berth och Kate på **Unite 15** som var i Pingstkyrkan Västra Frölunda. Ett event som sträckte sig över 4 dagar och drog massor med ungdomar. Det är en upplevelse att se alla dessa glada, pigga och nyktra ungdomar jubla och sjunga i kyrkan.



En ny liten familjemedlem föddes 4/1. Stolta föräldrarna Jacqueline & Christian gav honom namnet Sakarias

EN HELG i april åkte Berth och Kate till Hemsedal för att testa backarna och Kates knä. Det var väl bara konditionen det var fel på. Det är riktigt skönt att komma upp till fjällen och njuta av den friska luften, god hotellfrukost och tjocka norska duntäcken. Passaten körde billigt dit och hem, och det var till och med diesel kvar i tanken när bilen var hemma igen.



Sista helgen i maj åkte
Elin och Kate till

MALTA.

Riktig sommarvärme mötte dem och solen visade sig hela tiden. Underbart att lämna ett regnruskigt Sverige för sol och värme. Som vanligt blir det långa promenader, lite shopping och god mat. Det blev en båttur i hamnen också och solen fick visa sin styrka.

Dessa resor är alltid lite spännande då Kate ska hitta vägen med hjälp av Navigon i mobilen. Det är väl inte alltid helt uppskattat.

Midsommar skulle firas där solen inte gick ner, i

Arjeplog!



Berth och Kate hade med sig Elin och Tom och bilresan varade hela natten. Midsommar firas inte med dans och nubbe utan gott grillat med trevligt

sällskap. På midsommardagen var ungdomar med föräldrar inbjudna till lunch hos Oscar och Rebecca, en rolig tillställning där de "äldre" fick känna sig lite yngre.

Elin och Tom återvände till Göteborg medan Berth och Kate stannade i Norrland. Det blev utflykter på egen hand och tillsammans med Eva och Svante. Norrland visade sig från sin bästa sida och bjöd på Sveriges vackraste väder. På hemvägen passade vi på att träffa även Christians svärföräldrar. Häftiga vattenfall och vackra vyer bars med hem i minnet.



Det är ju alltid lite byggprojekt och renoveringar på gång. Björn och Cathrine som köpte en trea på Bergkristall kunde i mitten av februari flytta in i den då totalrenoverade lägenheten. De bodde i Fiskebäck under renoveringen så farmor och farfar fick njuta lite extra av barn och barnbarn.

På landet hände det grejer!

Altanen fick ett nytt och bättre tak och samtidigt ett nytt trallgolv under våren. På höstkanten fick den bättre belysning

och förbereddes för julfirande. Berth la ner mycket tid på att bygga en bastu på landet, ibland fick han hjälp. Den var, även den, klar till jul.



700 mil - i en bil

Det var svårt att bestämma sommarsemester, speciellt då Kate fick ändra planerna in i det sista. Flygresan till grekisk ö fick stå tillbaka för bilssemester i Europa. 700 mil stannade trippmätaren på och då hade bilen kört över nordvallen, (som Berth önskat se utan att passera med ilfart), stannat till i Amsterdam, som var en trevlig bekantskap, och



passerat längs hela Frankrikes västkust med några stopp på vägen.

De passerade Saint Nazaire, som var en ung stad (1945) med många krigsminnen, och La Rochelle, en helmysig liten hamnstad. Västkusten tog slut vid Biarritz som var dyrt och lyxigt med mycket folk och Frankrikes sydvästra stad, Hendale, som var full av surfare. Två dagar är för kort för en resa längs franska västkusten.

En vecka tillbringades på Costa Bravakusten med lite sol och bad. Ett intressant besök på Dalis museum hanns med innan det bar av norrut igen.

Carcassonne, en riktig riddarstad omgiven av två välbehållna murar, var en angenäm bekantskap, riktigt roligt att besöka. Men det blev mer besök i historiens tidigare år, en romersk teater och arena i Arles och borgstaden Aigues Mortes som även den var helt omringad av en mycket välbehållen mur.

På hemvägen blev det ett par dagar i alpernas nordvästra kant. Berth kände skidsuget! Detta fick avsluta den nästan 3 veckor långa resan.



Efter några veckors arbete var det dax för den sen länge bestämda trippen till Spaniens sydkust och solig vila i Olssons hus, tillsammans med Mats och Lise-Lotte. En dag åkte vi till Gibraltar och "besteg" den mäktiga klippan i dimman, men de flesta dagarna tillbringades på stranden där man förstrött letade stenar och snäckor. En verkligt avkopplande och skön semester.

Hösten "lunkade på" i rask takt. Berth bytte renoveringsjobb mot bilmekaniker, medan Kate tillbringade det mesta av tiden på sitt jobb.

En gång per ledig vecka tog Berth på sig kockkläderna och huset fylldes med barn och barnbarn.

Golven fulla av barnleksaker, barnstolar



och brödsmlor förgyller livet.

Både Christian och Björn har varit pappalediga någon dag per vecka under hösten. Elin sliter vidare med studier samt extrajobb på SCA där hon sommarjobbat hela sommaren. Tom, som är klar med sina studier, har fått jobb på ICA tills vidare.



Warszawa

Ryan air övertalade med lätthet Kate att boka en weekend i Warszawa och Berth följde (först lite tveksamt) med.

Warszawa var en modern stad som såg ut att leva i välstånd. Där fanns alla varumärken som finns i Sverige. Där var rent och fint på gator och torg.

Nu närmar sig

julen med hast och julklapparna är redan inköpta.

Landetstugan är förberedd för att ta emot 18 personer och vi väntar med spänning på julen och barnbarnens totemöte.

Hälsningar
Kate & Berth