



God Jul & Gott Nytt År

Julen firades på landet i sedvanlig ordning men med färre medverkande än vanligt. Christian och Björn med respektive firade på annan plats. Nyår firades på spridda platser, norrland, havet och Göteborg.

I år hyrde de en stor stuga i Sälen så de som ville kunde ta sig dit när de ville. Berth och Kate åkte först, efter ett par dagar kom Björn, Cathrine, Elin och Tom. Och dagen efter dem kom Daniel och Hanna, **sen var stugan full och allt "som vanligt"**.

Den tuffa åkningen med Berth de första dagarna tog hårt på Kate som med skadat knä tog sig ner för world cup backen på ryggen. En omgång besök hos sjukgymnasten blev resultatet av det äventyret. (Det visade sig senare vara en trasig menisk som ska lagas nästa år).





Vart annat år är det dax att tillbringa påskveckan i Arjeplog, detta var ett sådant år. Mycket frisk luft och vacker natur, fantastiskt goda vänner och rolig skoterkörning ingår i en sådan vecka. Den långa bilresan, **127 mil, är värd veckan i norr.**

De testade isbilskörning och Kate klarade av att forcera den 1 meter höga vallen (Berth fick laga bilen sen?!)

Ett par helger senare åkte Berth och Kate till Budapest för ett par dagars traskande. Man hinner se mycket när man går och det fanns en del att se i Budapest. Det finns mycket historia där. Staden var finare än de föreställde sig och **stegmätaren slog alla rekord.**

Den traditionella dagen på landet för Kate med arbetskamrater vill ingen av dem missa så den infann sig i början på juni. Lika trevlig som vanligt. **Sen kan liksom sommaren börja.**



Midsommar firades i **midsommarfirandets Mecka, - Leksand.** Det firades en 50-åring och det var mycket trevligt. Själva midsommartraditionen i gropen kunde de varit utan. Det regnade på midsommar i Sverige - som vanligt!

"Nä, **tacka vet jag dyra jordgubbar** på Rivieran eller någon annan varm stans" sa Kate.



Sommarsemestern blev ett resmål som stod på önskelistan - **ö-luffa i Grekland**. Berth och Kate flög ner själva. Är det något som är prisvärt så är det att flyga billigt, man får flyga mycket då. Först åkte de till Stockholm, sen Helsingfors och sen till Aten.

Mitt i natten landade de och tog bussen till Pireus. Efter en natt på hotell åkte de båt i 6 timmar till Serifos. Det sägs att det står folk vid kajen och erbjuder hotellrum, men det var tomt när de kom fram. Men de fick ett litet mysigt hotellrum längs med stranden där de stannade i 6 nätter.

Elin och Tom mötte dem på båten till Milos. Milos var en härlig ö med vulkaniska anor. Härliga stränder, varma källor, många olika grottor och väldigt varierande bergssorter. Här trivdes alla mycket och stannade 7 nätter. På hemvägen fick Sifnos ett besök. Ön var inte alls lika fin och varierande som Milos men hotellet var nytt och lyxigt.

Väl hemma i Sverige igen efter tre underbara veckor i Grekland splittrades alla på jobb åt olika håll.

Björn och Cathrine sparade sin utlandsresa till bröllopsresan i slutet på augusti och Christian och Jacqueline reste norrut på sin semester.



I augusti var det dags för **årets bröllop**. Björn och Cathrine gifte sig i allianskyrkan och hade en mycket rolig fest i pingstkyrkan för ca 100 gäster. De hade fått en lägenhet på Björkhöjdsgatan som de trivs gott i.

Berth och Kate reste några dagar till Oslo tillsammans med Ewa och Peter för att fira bröllopsdagar. De gifte sig samma datum och **många bröllopsdagar har det blivit, 30 + 19** kanske?



Sophie från Berlin bodde i Björns övergivna rum under sin 4:a veckor långa praktikperiod i Sverige och hjälpte alla inblandade att träna på sin engelska.



Nu ville minsann Elin också flytta hemifrån och gifta sig. **Hemnet fick dagliga besök** och efter en mycket spännande budgivning köptes en trea med stora renoveringsbehov på Bergkristallsgatan i Frölunda.

Från tillträdesdagen den 1 nov bodde Elin, Tom, Berth och Kate i lägenheten, med pensel, spackelspade och hammare i hand. Sten hjälpte till med både spackel och insättning av nya innerdörrar.

Paus i all renovering blev det den helgen då Kate fyllde 50. Det blev **fest i dagarna fyra**. På fredagen överraskade arbetskamraterna, på lördagen firade pingstkyrkan 90 år, på söndagen var det kompiskalas och på självaste födelsedagen firade släkten med middag på restaurang.

Nu är det inte långt kvar till jul och det ska hinnas med några julklappar och annat pyssel. Eftersom vi reser strax efter jul så försöker vi göra julfint en längre tid innan. Resan går till Florida tillsammans med HELA familjen P-son/Hedström/Dircks och kommer att finnas dokumenterad på p-sons.com som vanligt.

Ha nu en trevlig jul - **köp för många julklappar**, ät mer mat än vad ni egentligen orkar med och stressa på ordentligt!

Eller koppla av njut av släkt och vänner och att du lever i ett fritt land med allt det kan innebära.

