



*Tiden går så fort så fort,
det är ju redan dags för julekort.*

De firade julen som vanligt på landet och de var många som delade med sig av skratten. Berth som egentligen jobbade avvek lite tidigare medan de andra sov över. Elin for till Norrland, också som vanligt, och de andra firade nyår i Göteborg (som vanligt).



Ett snöigt paradiset i Härjedalen med ett stort urval av backar.

Hit hade P-sons länge längtat att åka för att

Ramundberget har länge varit ett resmål som de längtat efter att få åka skidor i och det fick vi i år. Där finns inga snökanoner, bara äkta snö – och mycket! Berth jublade, Christian letade efter sina skidor och de andra tog sig ner, glada över att landa mjukt när de ramlade.

Christian, Daniel och Hanna följde med hela veckan. Jacqueline behövde lämna tidigare men ersattes av Elin och Tom. Och Christian överraskade alla med att sätta en ring på Jacquelines vänstra ringfinger.

Christian avslutade även sina studier på Chalmers och kunde stolt visa upp sina papper. Han fick ett fast jobb på FKAB och sen letades det lägenheter, överallt i Göteborg. Det slutade med att han köpte en trea i Hisings Backa. Denna renoverades till viss del, under juni och var inflyttbar i juli.



S
T
U
D
E
N
T
E



Elin tog studenten och firades på sedvanligt vis. De firade även Cathrine och Axel, Elins kusin, som också tog studenten. Sen åkte Elin och Tom till Arjeplog för att jobba (mycket!)



SLK – Drömbilen, kunde köpas för sparade pengar och står nu på deras parkering!

Det jobbades mycket i Göteborg också. Berth var på sjön mycket och ledig tid spenderades i Christians lägenhet.

50 år 50 år 50 år 50 år 50 år 50 år 50 år 50 år 50 år 50 år 50 år

När Berth slutligen fick semester fick han också ett överraskningskalas på sin 50 års-dag för att sedan dagen efter åka till Thailand med Kate, Elin och Tom.



Vilka underbara veckor!!!



De startade på Koh Tao. Det varma vattnet gjorde att man kunde ligga i länge med snorkel och cyklop och finns det något mer avkopplande än att beskåda underverket.



Andra veckan i Thailand kom Christan, Jacqueline, Björn, Cathrine, Krister, Elsie och Sten men också Toms föräldrar samt syster med tillhörande man. Tillsammans blev de 15 stycken som njöt av sol och bad och bara avkoppling. De åt gott och billigt och hade råd med en del äventyr som båtutflykter och elefantridning.



Han **lämnade henne** för en annan och bytte till och med namn!

När de kom hem från Thailand var det fullt ös. Christian hade bestämt sig för att lämna sin mamma för Jacqueline och till och med byta efternamn till Sjöberg. Bröllopsförberedelser högt och lågt. Och en del kalas också förstås. Christian gifte sig med Jacqueline den 22 september i Hemsjö kyrka och det firades det med en härlig bröllofsfest.

BARCELONA – staden som har det mesta

Ett par helger senare åkte Kate och Berth tillsammans med Elin och Tom till Barcelona. En 50 års-present som Berth fick, en efterlängtdad resa. Barcelona var en fantastisk stad som man inte hinner med på tre dagar så dit får de åka igen. Trots att det hade hunnit bli oktober så var det badvarmt och solen sken på dem alla dagarna de var där.

HANDELSHÖGSKOLAN påbörjas när CHALMERS avslutas.

Elin började på Handelshögsskolan, på Civilekonomlinjen som visade sig vara tuffare ”än somliga tror”. Och Björn sliter med avslutningen på sitt examensarbete, inte så mycket kvar tills papperna är i hamn. Han jobbar också som trainee på New Minds och hoppas att någon av praktikplatserna till slut ska erbjuda honom en fast tjänst.



Birgit 80 år

Berths mamma Birgit fyllde 80 år och firade med ett litet kalas, men de firade Berths arbetskamrat Anders med ett mycket större kalas. Berth trivs på sin båt men är hemma mer än innan eftersom han är på sjön en vecka, på kontoret en vecka och hemma en.

Kates arbetsliv rörde till sig än mer. Stampens IT-avdelning, där hon jobbat som konsult en längre tid, fick inte vara kvar i Stampens regi mer. Arbetskamraterna splittrades när IT-avdelningen outsourcades till Tieto och många valde på olika vis att sluta (alla valde inte själv förstås). ”När huvudet är dumt får kroppen lida” är ett uttryck som kan appliceras på företag som drar ner på sin personal samtidigt som de ökar sina åtaganden. Kanske, orkar den lilla Macgruppen med det stora uppdraget från kontoret i Gärda.

Julen ligger på rätt dag i år. Många lediga dagar som ger en underbar vila. De hälsar att de önskar er alla en riktigt avkopplande jul och ett roligt avslut på detta året. Det gör jag med.

P-sons egna Tomte