



Så var det dags igen, att skriva om de där P-sons. Man vet ju att tiden går fort men förundras varje år över att den går SÅ fort.

Julen firar de ju varje år på landet, det har verkligen blivit en tradition. Denna julen var det mycket snö. Fast julaftonen startade i Fiskebäck eftersom familjen Dircks inte skulle vara med på landet. "Lappenklappen" julens högtid, skulle ju delas. Varje år får man en lapp med ett namn på. Man får inte berätta för någon vem det är som står på ens lapp och till den personen ska man köpa en julklapp. Det måste, trots några personers protester, stå ett julrim på den klappen. På julaftonen blir det sedan gissning om vem som fick vem.



Det blev ett nytt år hos familjen Olsson tillsammans med många andra i trevligt sällskap. Grabbarna fick en resa till London i januari. Lite pussligt var det att få ihop det men de kom dit allihop och hade några roliga dagar i dåligt väder.



I februari bar det av till Trysil igen, till samma stuga som året innan. Först var de bara fyra stycken, Berth, Kate, Daniel och Hanna. Sen kom ungdomarna upp, Björn, Elin, Tom och Elins klasskamrat Jenny.



På dagarna var det fullt ös i backarna och kvällarna fylldes med sällskapsspel och en del läxläsning. Näst sista dagen gjorde Björn ett riktigt snyggt hopp med brädan i backen, men landade inte riktigt så väl som man kunde önska. Det slutade med en armbåge ur led som fick rättas till under narkos i sjukstugan.

Vintern var kall och isen var elak mot bryggan på landet. Den såg ut som en sned solfjäder och det blev en del jobb med att få den rak igen. Storfamiljen Hedström la en heldag på landet med vårstädning och fixning av det mesta.



På påsklovet skulle de så långt norrut så en del av familjen hade inte ens varit i närheten. Arjeplog var målet! Det är 127 mil med bil till Arjeplog och en både förväntansfull och orolig (för snödjupet) Tom var redan på plats och tog emot. Han ville visa upp Sveriges pärla.



Det blev en rolig och händelserik vecka med många nya upplevelser. Att köra skoter var det inte många P-sons som gjort innan och det var kul! Det blev mest skoter på isarna men även en dag uppe i fjället, där det var före som det skulle vara.

En riktig utevecka, som att vara i fjällen med skidkläder fast utan skidor. Picknick i backen hela dagen typ. Det var riktigt roligt att träffa Toms föräldrar, Eva och Svante, som fick flytta tillbaka till farmors hus för att låna ut sitt eget till en hög göteborgare. Även Jacquelines föräldrar som bor i närheten av Storuman fick besök från Göteborg.



Sommarsemestern blev annorlunda detta året. Alldeles själva i en tom bil for Berth och Kate till Paris. Det kändes konstigt och ensamt. Men i Paris plockade de upp brevvännen från USA och hennes man. Resan gick vidare söderut till rivieran. Där fanns det mycket att se och uppleva. När det gått en vecka kom Elin ner till Nice, tillsammans med Kates bror. Brevvännen med man flög till London och resan gick vidare till Menton som ligger alldeles vid gränsen till Italien.

I Menton bodde de i en alldeles vanlig fransk lägenhet utan luftkonditionering, mitt i centrum, 200 meter från vattnet. Elin hade beställt en slappvecka på stranden, och det blev det. Sol, sol, sol på dagarna och lite sightseeing på kvällarna.

Väl hemma i Sverige åkte Elin tillbaka till Arjeplog där hon varit sedan slutet av maj. Sista dagen i maj köpte paret P-son en bubbelpool som skulle levereras 4 veckor senare. Detta blev sommarens hemlighet för Elin som länge önskat sig en sådan. Det innebar också en hel del jobb.

Altanen fick byggas ut och vara extra förstärkt för att klara tyngden av pool. Berth byggde när han var hemma, fast han var mycket på sjön denna sommaren så det blev Kate som stod där och snickerade och målade på lediga dagar. Trädgården runt Friggen var som en större lerpöl så det lades ner många timmar på plattläggning runt den. Trädgården fick sig ett rejält lyft. Även ett nytt staket blev det innan året var slut och herr och fru P-son var mycket nöjda med årets insats!

Poolen blev 10 veckor försenad och det var nästan att överraskningen uteblev. Bara någon vecka innan Elin kom till kom hem igen, i slutet av augusti, stod den på plats och blev invigd av Björn och Cathrine. Det var riktigt lyxigt att få krypa ner i varma bubblor under bar himmel och poolen blev brukad flera gånger i veckan av alla familjemedlemmar. Och jo, det blev verkligen en riktigt rolig överraskning när hon kom hem. Med hoppande och jublande landade Elin och Tom tillsammans med Björn och Cathrine i poolen till långt in på natten.



Vad har hänt mer under detta året? Jo Björn överraskade Cathrine med en förlovningsring när de var i Kroatien.



Elin och Kate tillbringade sin tjejresa i Bryssel som var en mycket trevligare stad än de trodde. Berths båt bytte motor och låg på varv i en månad vilket inte innebar mindre arbete och Kates jobb var om möjligt ännu rörigare än innan. I oktober gifte sig Samuel i Arvika så barnen P-sons var på bröllop och Berth och Kate passade på att hälsa på Carlings i Leksand. Den helgen var rolig för alla inblandade.

Kvar av året 2011 är väl att handla julklappar, god mat, rimma lite, äta mycket och

önska er alla en riktigt god jul och ett gott årsskifte.