

Ett år till...

Man börjar nästan varje julbrev med "oj vad tiden går fort nu har ännu ett år..."

Förra julen firades traditionsenligt på landet och då var vi samlade hela familjen Hedström med bihang. Det var en riktigt rolig jul med mycket skratt. Vi sover över allihop och kan mysa även dagen efter.

Nyår var desto ödsligare. Alla barnen hade flytt hemmet till olika delar av världen,



Elin till Arjeplog, Christian till Bolivia och Björn till Torstlanda. Berth flydde till sin båt så Kate och Tindra fick hela huset för sig själva. Kate fixade middag med Daniel, Pernilla och Hanna dit Berth kom och drack en kopp kaffe för att sedan återvända till båten.

Bion som de brukar gå på mellan jul och nyår fick inte plats förrän efter nyår men var lika rolig som vanligt

Under våren roade Berth och Kate sig med att lära sig dansa bugg en gång i veckan, många snedsteg var det men kul.



Göteborg Gospel tog även denna våren mycket av Kates tid men gav så mycket tillbaka. Det var övningar på tisdagar och många framträdanden. Vårterminen avslutades i Gothia Arena med en livlig konsert den 8 maj. I och med varje konsert skapades en DVD-film som tog en del rolig tid i anspråk att skapa.

Men mitt i sommaren fick hon inte längre vara med för Björn Hedström som ville "köra racet själv". Så Gospel på Götaplatsen fick avsluta en rolig tid i hennes liv och gav mycket tomhet. Men man får se det som en rolig tid i livet så får ersättas av annat. Det finns alltid att göra.



De åkte skidor i Trysil på påsklovet och vi fyllde stugan till bredden. Men finns det hjärterum så finns det stjärterum. Björn, Cathrine, Christian, Jacce och Elin var med. Daniel och Hanna kom upp och hälsade på några dagar. De hade kul i backarna och spelade spel och umgicks i stugan på kvällarna.

Det hände mycket på Kates jobb. Randstad fick inte längre ha kvar kontraktet utan det togs över av Elan IT så 4 av killarna, därav Björn, fick sluta och ersattes med 5 nya. Mattias fick stanna kvar som klippan i gänget och Kate och Patrick blev genom ElanIT erbjudna secondline-jobb med placering på Samedio (GP). Detta gav uttrycket "Thank God it's Friday" en ny betydelse för Kate. Skönt med lediga helger, men vilken saknad av de lediga vardagarna. Utmaningarna var stora och gav mycket ny kunskap! och ibland mer stresskänsla än vad som var önskvärt. Men även nya gråa hår som snabbt döljdes med olika färg.

Kate bokade en snabbvisit för Berth och Kate i lilla Bergamo i början på juni, dit Ryan Air tog dem. Två nätter och tre dagar gav ett skönt avbrott i vardagen med både värme, god mat och avkoppling.



Sommarsemestern - gick till Frankrike! Men längre västerut denna gång vilket betydde nya stränder att utforska. Familjen Lindström med extrabarn följde med, vilket brukar vara ett lyckat inslag i semesteridyllen. Hemvägen gick genom norra



Italien förbi den vackra Comosjön. Vidare genom Schweiz fantastiska alper och en sväng in i lilla Lichtenstein (ännu ett land på listan). De hann knappt hem förrän Elin och Tom åkte vidare till Arjeplog. Christian var inte med på semestern utan valde att arbeta på Berths båt. Björn hade en skön sommar med två medelhavssemestrar, en med P-sons och en med familjen Yngve i Kroatien.



Kate följde med Elin och Tom till Köpenhamn på TOTO-konsert som de sent ska glömma. Det var en upplevelse att stå bland fansen längst fram i 40° värme. Men SÅ bra de gamla gubbarna var!!!

flyttade in i P-sonshuset i väntan på att de "bytte ut" lekstugan mot en friggebod. Det blev 8 hektiska veckor av snickrande. Sedan stod den klar lagom tills Toms föräldrar kom på besök från Arjeplog en helg i november.

En etta på 13,5 kvm innehållande vardagsrum, sovrum med bänk under, kök och toalett.



Bröllopsdagen blev inte av i år, men Bergamo fick väl vara surrogatet, inte så illa det heller. De ordnade tillsammans med Berths bror och familj en stor släkträff på landet som blev mycket lyckad. Över 50 av de 66 inbjudna släktingarna kom.

Elin och Kate fick en skön helg tillsammans i Pisa i oktober. Ryan Air levererade dem dit och de fick gå ända upp i tornet. Elin jublade och Kate höll sig krampaktigt men var stolt över att ha gått ända upp.



När skolorna startar i augusti samlas familjen igen. Christian började sitt 5:e år på Chalmers



och hoppas att det blir det sista. Björn började sitt 4:e år på Chalmers och Elin fortsatte andra året på Polhemsgymnasiet. Skolorna var verkligen tuffa för dem alla tre och många timmar tillbringades med huvudet i böckerna.

Nu är det inte långt kvar till julen som firas på landet utan familjen Dircks, fast det får ni ju reda på i nästa jultext ☺. Det hänger jultelysning i fönstren och de första pepparkakorna är redan bakade. I år gäller det att planera julklappsinköpen ordentligt och tidigt för det finns ju inga lediga dagar i veckan...

Jag, Nisse P-son tackar för i år och önskar er en

God Jul

och ett riktigt roligt Nyårsskifte!



Så även för Tom (Elins pojkvän) som vi tänkte skulle bo hos farmor. Men det visade sig inte gå så han