



Man kan utan vidare konstatera att tiden går fort och speciellt i december. "Och så ska jag hinna det och det och det", jo alla känner igen det. Det där adventsljuset som man ska VÄNTA på julen med, hinner aldrig brinna till rätt datum för man hann visst inte riktigt med att bränna det. Nåja, "nu är det jul igen..." och årets lilla berättelse kommer här. Ps, passar på att önska God Jul jag med ;^)



Dagarna efter jul tog Elin tåget till Arjeplog och tillbringade resten av jullovet där. En del av barnen firade nyår i Umeå, vi firade hemma. Bio med alla kompisar hann vi med, denna tradition vill vi inte sluta med! Och sedan var vardagen igång igen. Berth försvann till sin båt varannan vecka och Kate hoppades på ett bättre jobb på samma arbetsplats, planer och önskningar som grusades till att bli en verklighet som inte alls var lika rolig som innan.

Vecka 6 kom Tom överraskande ner från Arjeplog för att hälsa på Elin och åkte sedan med



Berth, Kate och Elin en bit på deras väg till Sälen. Familjen Hazard/Osbeck följde också med och det var fin skidåkning, god mat och skön avkoppling. Björn kom upp och åkte skidor med dem ett par dagar för att sedan fortsätta sin skidsemester i Sälen en vecka till tillsammans med flickvännen och hennes familj. Christian hade fullt upp med sina studier på Chalmers.

Veckorna gick och det var lika långt till våren som vanligt även om veckorna fylldes upp ganska

väl med gospel för Kate och studier för barnen. Göteborg Gospel utökades till att bli två körer på försök. Detta föll väl ut och till höstens kurser var det över 500 anmälda. Göteborg Gospel hade vårens slutkonsert i konserthuset och sjöng för kungen på Marstrand i juni för att sedan traditionellt sjunga på Götaplatsen i augusti. Det blev många "gig" under höstterminen och en riktigt lyckad slutkonsert i Gothia Arena i november.

Elin slutade 9an – äntligen, och kunde hon se fram mot det gymnasium hon själv valt, Natur på Polhemsgymnasiet.



I juni bar det av till Frankrike igen. Mycket planerande gick det åt för att få med sig alla på resan. Berth, Kate och Christian startade (som vanligt) kl 04.00 bilresan söderut och mötte upp familjen Lindström utanför Kungsbacka. De körde en liten omväg runt Frankfurt Hahn där



Elin och Tom landade med Ryan Air, sen åkte de genom Schweiz ner till "deras" camping utanför St Tropez. Ett par dagar senare hämtade Berth, Björn, Cathrine och Krister på Marsielles flygplats. Nu var stugan full och det krävdes även ett tält för att få plats. Tillsammans var de 12 personer som hade oerhört roligt ihop.

Dagarna var lata med sol och bad, vattenlekar och bokläsning. Kvällarna var fulla av aktiviteter, framför allt



beachvolleyboll. Vilka lag de blev! Och kan ni tänka er – "de gamle" vann över ungdomarna mer än en gång. Men vissa kvällar blev det fika på sevärda ställen såsom Nice, Cannes och Monaco.



Det fanns ju nya familjemedlemmar som ”måste se” dessa ställen.

En heldag tillbringade de i bergen, i Grand Canyon du Verdon.

Fantastisk utsikt och natur och tänk att få bada i det gröna vattnet! Jo då det blev det och Agneta kunde aldrig mer klaga över att det inte blev något alpdopp. Detta var verkligen en riktigt lyckad semester. Kate körde tillbaka Björn, Cathrine och Krister till Marsielle så de kunde ta flyget hem. Övriga åkte bil och stannade till på Europapark samt hos ”tysken”. Niklas, som han heter bodde i Sverige förra året och var en trevlig gäst i P-sons-huset. De blev bjudna på middag och i det trevliga sällskapet var det inte lätt att åka hem. Så hemfärden från Paderborn gick på natten och bilen stod parkerad utanför huset först kl 9.00 dagen efter.



Ryan Air är ett billigt flygbolag som fraktade Berth och Kate till Glasgow för några dagars avkoppling i augusti och sedan Elin och Kate till London i oktober för fullt ös i form av shopping och sightseeing. Denna tjejhelgen har de kommit överens om att de aldrig ska sluta med.

Berths pappa som varit sjuk en tid blev mycket sämre i början på september och somnade in hemma i stora rummet tillsammans med familjen. Han var vaken och pratbar tills sista stund och vi alla hann få vara med honom in i det sista. Birgit firar julen hos Maths.



Filmkvällar blev det många av hos familjen P-sons. Alla trivs med detta både P-sonarna och gästerna. Annat som hände i det P-sonska huset var att husets sista rum fick ett annat utseende – och det blev ordning i tvättstugan!



Familjen P-sons åker upp till landet och firar jul med hela den Hedströmska familjen – som vanligt. Det är riktigt mysigt att fira jul där och sova över till dagen efter.



Den veckan och veckan efter (som var sista semesterveckan) var det sommar i Sverige.

Flera dagar gick den lilla båten ut till något skär fylld med solälskade människor, mat och badkläder. Kate gjorde bra ifrån sig på gocartbanan då Samedio var med på den årliga tävlingen några IT-bolag emellan.

Många dagar tillbringades på landet och Tindra, deras lilla katt, njöt av friheten att få springa fritt.



Nästa gång solen visade sig för Sverige var i början på augusti då fam Hazard / Osbeck kom och hälsade på ett par dagar på landet.



Elin tänker ge sig av till Arjeplog igen redan på annandagen och på måndagen den 29/12 gör Christian sitt livs resa – till Bolivia. Längtan efter flickvännen, Jaqueline som dök upp i P-sons hus blev för stor. Jag vet inte riktigt om Kate uppskattar denna resa precis, men det kommer utan tvekan bli en upplevelse för Christian. Slutligen vet jag att de önskar er alla en riktigt

*God Jul och ett Gott Årsskifte!*

Berth, Kate, Christian, Björn & Elin

