

Julen firades hos P-sons i en reducerad skala. Berths bror med familj firade på annan plats vilket gjorde att det bara blev familjen P-son plus Berths föräldrar och Kates bror.

Det nya året startade i P-sons hem tillsammans med familjen Rossäng och Hazard/Osbeck. Det vara bara de små barnen som var med, ungdomarna firade på annan plats.

Veckorna rusade fram och vecka 6 "våldgästade" delar av P-sons, Berth, Elin och Kate familjen Hazard/Osbeck i deras stuga i Sälen. Det var inte många soltimmar men fantastisk snö. Nysnö varje morgon gav en underbar skidåkning. Elin gick i pappas skidskola och fick det mesta av uppmärksamheten vilket gav mycket goda resultat på skidåkningen. Målet och drömmen var ju att bli minst lika duktig som sina bröder.



Göteborg Gospel körde igång sin vårtermin och sen såg man inte Kate hemma en enda tisdagskväll. Över tvåhundra glada gospelsångare fyllde Pingstkyrkan varje tisdag, gav glädje och jobb åt både projektgrupp och värdinnor med flera. Gospelterminen avslutades den 13 maj med stor konsert i Konserthuset. Efter denna blev det ett par veckor med DVD-skapande och producerande. För att sedan köra igång igen med "Gospel på Götaplatsen", vilket innebar två halvdagsövningar och en konsert i augusti.

På påsklovet åkte de till Åre tillsammans med familjerna Hedström och Rossäng. I bodde i en alldeles nybyggd stuga och de flesta av dem tillbringade de blåsiga, molniga och ibland regniga dagarna i backen. Kate klarade knappt halva veckan och tillbringade resten i sängen med allmän förkylning och feber, vilsamt ;^)

Björn tog studenten och siktade vidare på Chalmers. Christian avslutade sitt första år på Chalmers och Elin slutade sjuan och såg fram mot betygen som skulle komma med åttan.



Strax efter skolavslutningen åkte de till Kroatien med familjen Lindström. Christian fick prova på att köra bil på autobahn eftersom Kate delade bilkörningen med Agneta i hennes bil eftersom Hans Lindström kom ner med flyg några dagar senare. Kroatien var varmt och soligt och avkopplande. Det fanns en hel del att se och de aktiverade sig med en dags rafting.

Vattnet var underbart men stränderna steniga och karga. Som vanligt ville Kate inte åka hem, men Berths två veckors långa ledighet var slut så det fanns inga andra val.

De jobbade en del denna regniga sommar med fick några soliga dagar på landet i slutet av juli, början av augusti.



Nicco gav slutligen upp livsandans på långfredagen och tillbringade några veckor i frysen innan han fick en kort begravning bakom lekstugan. Hyllan blev genast utbyggd. Den lilla katten Smilla sprang över vägen vid fel tillfälle och dog på fläcken, det var INTE roligt. Elin, Christian och Kate gjorde en fin grav på landet och höll en kort begravning i ösregnet. Men kattlösa var de inte länge för redan innan de förlorade katten så hade de tittat på en annan liten kattunge som de tänkt köpa. Genast genomförde de köpet och nu har de världens underbaraste katt hemma. Tindra, som hon heter, är hela familjens kelgris och en riktig buskatt som alltid vill ha sällskap.

Hösten kom och med den skolstart. Två på Chalmers och en i Fiskebäcksskolan. Björn fick känna

på hur det kan vara att få plugga "på riktigt". Elin har gett sig den på att slå sina bröder i betyg så hon har också "legat i" i pluggande under hösten.

Göteborg gospel hade sin bästa och intensivaste termin med över 250 deltagare och ett aldrig så bra sound! Att det knyckte stora delar av Kates tid behöver ju inte nämnas. Resterande tid tillbringades till stora delar på GP där IT-avdelningen blev eget bolag med många nya spännande uppgifter och intensivt jobbade.

Berth jobbade vidare på sin båt och tillbringade varannan vecka där, med resor mest till Skagen men också till Trelleborg och andra orter längs kusten.

Huset genomgick en större förvandling under året. Vardagsrummet var för litet, vad gjorde de då? Jo de bygger ett rum till, till Elin, flyttar in Björn i Elins rum efter det de totalrenoverat det. Sen efter sommaren och lite vila rev de väggen till Björns gamla rum och vips, var vardagsrummet ganska mycket större. Matsalsmöbelen passade inte alls in så den fick sig också en renovering.

På höstlovet åkte tjejerna till Paris själva. Det blev en kort och intensiv tur på tre dagar då de hann se det viktigaste av Paris



sevärdigheter men även shoppa. Nu vet Kate vad "shop till you drop" betyder på riktigt. Elin sa: "mamma, du kan vila dig här medan jag tittar på resten av våningarna i detta varuhuset". De åt gott, vilade lite och gick mycket. Men detta vill de verkligen göra om. "Mamma vi gör detta varje år - fast vi byter resmål förstås. Jag kan tänka mig att åka till Bangkok t ex ;^)"

Som ni förstår var december en stressig månad, både på jobbet och hemma. Det är fortfarande en del kvar att göra innan julen kommer med sin vila och detta brev landar väl i din låda lagom till dagen efter. Men jag som är deras julnisse tackar för mig och ser redan fram mot att få skapa ett nytt julbrev. Som vanligt säger jag, hmm borde börja lite tidigare...

