



Det är jag som är "the storyteller" och min uppgift är att berätta årets historia om familjen P-sons. Egentligen heter de Petersson men frun i huset vill ju vara lite originell (precis som om hon inte var det ändå) så hon vill prompt kalla familjen för P-sons. Nåväl historien börjar där den slutade förra gången, dvs strax innan jul.

När sedvanligt julstök med julbak, klappköp och "julkort" var avklarat vakande så familjen på julaftonens morgon hungriga på julgröt som intogs hos familjen Hedström. Den hemliga klappen blev mindre hemlig och julaftonen kunde sedan firas hemma hos P-sons tillsammans med de andra Peterssonarna. Juldagen firades på landet med middag för hela tjocka släkten och sedan satte de ivriga gästerna klorna i den för dagen gjorda tävlingen. Jo det är så det brukar vara på landet på juldagen. Efter middagen hugger alla vetgiriga med glädje in och tävlar om den ringa vinsten i tävlingen som Kate satt ihop en med allehanda inslag av frågor och knep-å-knåp. Några dagar senare följde nästa tradition och det är biokväll utan barn.

Det blev nytt år hos familjen Olsson, men utan pojkar som tillbringade nyår i P-sons hus tillsammans med sina kompisar, jo nyår med dem är nog historia nu.



Det blåste mycket en dag i januari och då kollade familjen båtar som på egen hand förflyttat sig en ganska bra bit, något som mer

förflyttat sig var altantaket på landet. Det hittades i delar på ängen. Så under våren blev det lite reparationsarbete på landet och "när vi ändå var igång" så rev Kates bror bryggan, som alla sedan fick hjälpas åt att bygga ny igen, men fint blev det!

En annan dag i februari gjorde 4 delar av familjen en utflykt till Skara för att vara med på inspelningen av TV-programmet "Fame Factory"! Det var en spännande upplevelse och hemresan var inte mindre spännande då man körde på måfå och hoppades att man fortfarande var kvar på vägbanan trots att den inte syntes under all snö som täckte både himmel och jord.

Våren rullade på och tillslut kom äntligen påsken och resan till Trysil. Hela familjen P-son



åkte tillsammans med Christians kompis Samuel och tre andra familjer till det stora hyrda huset 3 mil från backarna. Det blev som ett riktigt läger då matlagning och frukostfixande delades lika och var och en fick göra sin egen picknick-korg till backen. Vål där fanns det alltid någon kompis att åka skidor med – eller att lata sig i solen med :^)



Våren tog slut och sen kom sommaren och då tog Christian studenten med pompa och ståt. Han hade fint väder och det höll i sig ända tills två dagar innan Berth och Kate skulle börja sin semester. Elin

hade också tur som fick vara på en veckas scoutläger i sol och värme, något som hon aldrig upplevt förut. Björn tillbringade början av sommaren i Norrköping, så blir det när kärleken drar. Men sen drog han hårdare och "kärleken" flyttade till Göteborg – och stannade där resterande delen av sommaren.

Herr och fru P-son hade många tankar på att åka söderut, men bestämde sig



slutligen för att Sverige är soligt och varmt i juli och augusti. Jo visst är det soligt - ovanför molnen!! Säkert lite varmt där med...

Men under molnen var det mest blött och kallt så de tänkte, "vi flyr västerut - till Danmark."

Det gjorde de och vandrade i Köpenhamn, i ösregn! Längre västerut, där skiner solen?? Jo ett par timmar, men sen kom de på att det var varmare i badhuset i Rödbby och åkte dit. Tja det var utomlandssemestern detta året. En vecka på landet i sol är underbart, men man kan vara på landet en vecka utan sol med, då är det kallare ;^)



Christian gjorde det rätta, han åkte till Jokkmokk och påbörjade sin militär-tjänstgöring. Där fanns solen! I Jokkmokk stannade

han tills 23/12 med några helger ledigt då han per flyg tog sig hem.

Elin började 6:an med nya lärare igen, omväxling förnöjer säger de och ett par månader senare var det dags för ett nytt lärarbyte igen. Men efter jul, då... ska Elin få sin riktiga lärare. Hon klarar sig bra i skolan i alla fall och har bestämt sig för att hon minsann inte ska ha sämre betyg än sina bröder :^)

Det största som hänt henne under detta året är den nya familjemedlemmen som hon fick på sin födelsedag eller egentligen några dagar innan. Katten Smilla blev snart hela familjens kelgris.



Björns skola visade sin tuffare sida, oj vad han har fått jobba med läxor och prov. Ett jobbigt avslut med flickvännen gjorde att han fick mer tid över åt ungdomarna i kyrkan och andra kompisar

Berth och Kate tänkte ta igen solbristen under sommar-semestern genom att åka ensamma till Mallorca, men lyckades inte så väl med just

solen. Semestern var avkopplande ändå och bjöd på mycket välbehövlig sömn. Båda två har haft en häktisk tid på sina jobb med många förändringar. Kate har haft allmänt mycket att göra och Berth övergick till schemalagd arbetstid vilket innebar att han är helt ledig en vecka, helt borta en vecka och resterande två "som vanligt".



Har ni sett deras framsida, den som alltid varit full med ogräs. Jo jag vet att de har haft den som som ett riktigt hatobjekt, men i ett

nafs fick de ordning på det. Sten kom med grävskopan och några stenjobb senare såg det så fint ut.



Nu verkar de ändå se fram mot en avkopplande jul då hela familjen samlas på landet, tja det hoppas i alla fall att hela familjen samlas, vi får väl se i nästa jultrev om Berth fick jobba på julaftons kväll. ;^)

Då återstår bara att önska er alla och även familjen P-son en

*God Jul och ett Gott Nytt År*