



Vi vill även i år passa på att berätta om vårt år som gått. Efter ett trevligt nyårsfirande med mycket god mat fortsatte livet som vanligt. Barnen började skolan och Furåsens förskola och Kate läste 2 ämnen på Komvux. Sportlovet tillbringade vi på hemmaplan plus att vi testade skidorna i Ulricehamn vilket var mycket trevligt och gav mersmak. Vecka 12 var en mycket solig och avkopplande vecka som vi tillbringade i Sälen i en liten, liten stuga. Vi träffade bl.a. Ruben & AnnaLena i backarna och ådrog oss både blåmärken och träningsvärk efter att en dag ha testat snowboard (jag har nog aldrig blivit så trött efter en timmas åkning). Påsklovet var regnigt i Göteborg. Berth jobbade som vanligt vilket innebar bl.a. resor till Kungshamn, Strömstad och Hamburg förutom ordinarie arbete i Göteborgs hamn med omnejd.

I Kristi Himmelsfärdshelgen gjorde vi en regning Danmarkstripp, då vi bl.a. besökte akvariet i Hirshals tillsammans med familjen Anette & Ronnie Karlsson. Pojkarna tillbringade många av vårens helger på olika läger och kom uttrötta men glada tillbaka på söndagskvällen, men ett läger fick vi gå på allihop och det var familjeläget i Sjövik. En mycket rolig tillställning då man märkte hur många barnfamiljer det finns i vår församling, det blev många gemensamma lekar och mycket diskussioner om hur man bäst tar hand om sin familj - ägna den mer tid ☺.

Den första helgen i juni åkte vi till Stockholm för att hälsa på familjen Forsberg, trots att vi bara var borta i två dagar hann vi med en vecka. Vi gick på stan, såg på Cosmonova, var på Gröna Lund och alla badplatser på Ingarö samt åt en massa god mat. Första veckan på sommarlovet var vi på landet, som vanligt, och denna sommar blev det mycket mer än en vecka på landet. I stort sett varje veckas lediga dagar kopplade vi av på landet och symaskinen fick följa med! Midsommar var ingen rolig upplevelse, i åska och ösregn skulle vi fira, med det slutade med små grupper i olika hem.

Mycket jobbande i juli avslutades med en fantastisk vecka i den bohuslänska skärgården, närmare bestämt utanför Hunnebostrand och Fjällbacka. Vi hade med oss fripassagerare i

form av familjen Forsberg (2 dagar) och familjen Hedström (1 dag) vilket vara bara trevligt. Solen sken och det var över 25° varje dag, vindstill och inte ett moln. Motvilligt avslutade vi denna semester för att fortsätta på landet där vi startade med att slipa golvet - huu, men det blev fint. Vi hälsade på i High Chapparall vilket kunde kvitta, men nu är det gjort. Den 21 augusti var vi barnfria tillsammans med Elsie & Sten i Stockholm där vi bodde fantastiskt. Anledningen till denna vistelse var kusin Tomas bröllop som var en mycket rolig tillställning med de mest fantastiska tal vi nånsin hört, man kan få träningsvärk i magen av att bara sitta still. Denna höstterminen började Elin i Fiskebäcksskolans förskola och Kristian i 7:an! oj vart tog tiden vägen?? Kate har läst samhällskunskap på distans vilket gjorde att Berth slapp sitta ensam på onsdagskvällarna. Även hösten har det varit läger fast inte i vårens omfattning och på höstlovet passade vi på att bada i Rosenlundsbadet i Jönköping med en efterföljande visit hos familjen Bengtsson - alltid lika trevligt. Familjen uppskattar församlingens nye ungdomspastor och då särskilt Kristian som träffar honom varje fredagskväll. Nu ser vi fram emot en jul på landet och att i kyrklig miljö gå in i ett nytt år.

Hälsningar

