

Nu var det dags igen – för julbrev. Tiden går fort när man har kul och det måste man väl ha haft för ett år verkligen rusar iväg. Det blev ett nytt år på ett lugnt och trivsamt sätt i "goda vänners lag". Kate återvände till sitt gamla jobb på intensivvårdsavdelningen på Sahlgrenska med målet att så snart som möjligt hitta ett datajobb som motsvarade den utbildning hon läst under 2000. Vecka 7, på sportlovet, åkte vi till Sälen tillsammans med hela Kates familj för att fira (morfar) Sten som fyllde 60 år. Det var en skön och rolig vecka med mycket varierande väder. Hela familjen trivs i backarna och har väldigt roligt tillsammans. Björn tog senare tillfället att komma till fjällen en extra gång genom att följa med en kompis.

Under Påskhelgen var hela familjen engagerade i ett musikaliskt påskcollage som Pingstkyrkan presenterade på påskdagen. Som övriga engagemang i Pingstkyrkan kan nämnas det nystartade radioprogrammet **MammaPappaBarn**, MaPaBa, som Kate och Camilla sänder från RadioFyren med Christian som tekniker. Vi har även letat reda på olika ungdomskonserter och konferenser som vi gått på hela familjen, dom mötena är väl till för alla fast man som vuxen ibland kan känna sej lite gammal (nä, vad skrev jag nu – gammal??)

Det stora projektet för i år var att kakla om badrummet. Detta äventyr tog 6 veckor och dammade ner hela huset. Familjen tog sina handdukar och schampoo för duschning i garaget under tiden. Och Berth verkligen slet med alla dessa olika tätningmassor, kakel och fogar för att sedan uppnå ett fantastiskt resultat. Några kilo lättare kunde han sedan nöjt ta en dusch i ett mycket vackert badrum.

Våren kom och en rastlös Kate med sviktande självförtroende jobbade fortfarande kvar på IVA, men "en vacker apriildag" kom hon på intervju på WM-data HumanPro och senare GöteborgsPosten vilket ledde till ett nytt jobb på GP:s första helpdesk. Första nervösa dagen var den 19 maj och sedan rullade det på. Mycket att lära och nya utmaningar varje dag. Vid skrivandets stund stormtrivs hon fortfarande. Som vanligt alla vårar var det utflykter med skolklasser, jobb och kyrkan. Inte många kvällar var över till att göra ingenting. Christian avslutade sin konfirmation med presentation av sitt konfirmationsarbete och vid denna festhögtid fick även Björn mottaga sin Bibel från barnarbetet i Pingstkyrkan.

Danmark på våren – en tradition som man inte gärna missar. Med oss på färden följde familjen Karlsson och familjen Forsberg. Vi hade ett underbart väder där vi intog vår fikakorg bland klitterna på Grenen för att sedan shoppa lite i den lilla staden. Direkt efter detta äventyr åkte vi på familjelägret på Bockaberg. Här hade både barn och vuxna fullt upp med bibelsamlingar, lekar och MAT.

Den vanliga veckan på landet efter skolavslutningen blev det inte så mycket av pga Kates jobb. Men midsommar och några dagar därefter låg vi som utslagna på bryggan, för att när vi blev för varma bara kunna rulla i böljan för blötläggning. Barnen var nog alltför varma mest hela tiden. Vi firade 60 år än en gång, denna gången var det (mormor) Elsie som fyllde. Firandet var ett öppet hus på landet och många var det som ville fira.

En söndagseftermiddag hälsade vi på familjen Holm som med en väldig inspiration talade om för oss hur lätt det var att tälta på Franska Rivieran. Detta ledde till att vi genast plockade fram farfars gamla tält från 60-talet. Några dagar och lite lagningar senare fann vi oss själva i full färd med packandet inför tältsemester på Franska Rivieran. Familjen hämtade Kate på jobbet klockan 01.00 och sen bar det av söderut för att två dagar senare packa upp tältet igen på en varm camping strax väster om St Tropez. Vi startade vår tältsemester med 10 timmars ösregn med påföljande storm. Elin sa när vi alla suttit alldeles tysta en bra stund:"- Men mamma, det kan väl inte regna här, på rivieran??" Dagen efter sken solen igen och även vinden la sej. Sen hade vi en underbar vecka med bara sol och bad, boccia, Yatzy och böcker. Till barnens stora förtjusning serverades det burkmat nästan varje dag. Vi sov ganska gott i tältet även om vi vaknade lite hårt eftersom madrassen inte riktigt höll tätt. Efter en veckas arbete hade vi en semestervecka till. Den tillbringade vi på landet i storm och regn – vilka kontraster.

Skolan började lite senare än vanligt med ståtlig invigning av "Nya Fiskebäcksskolan". Alla tre barnen i samma skola nu när skolan även är en högstadieskola. Christian går nu i nian, vilket fungerar alldeles utmärkt. Han har hittat vilken gymnasielinje han vill gå på och strävar hårt för att nå sina mål. Björn som går i sjuan fick många nya klasskamrater och lärare. Elin går i tvåan och är jätteglad för att slippa gå till Lilla Fiskebäcksskolan.

Projekt nummer 2 är ett gemensamprojekt. Vi bygger en Friggebod på landet så att det skall finnas sovplatser till alla, vilken vi hoppas kunna inviga till jul. Flera dagar på höstlovets gick till att snickra på dagarna och titta på video med godis och mys på kvällarna. Christian åkte till Uppsala på ungdomskonferens. Detta var en mycket spännande resa eftersom föräldrarna inte åkte med, men det blev en lyckad resa.

Nu ser vi fram mot advent och julen med allt vad det innebär – traditionell julgodiskväll, julklappspyssel och övrigt pyssel. Vi vill på detta sätt önska er detsamma – alltså

God Jul & Gott Nytt År!