

En shoppingrunda i Bangkok både på dagen och natten, sedan vidare flyg till Sydney. Sydney var en fantastisk vacker stad där de tillbringade 3 dagar. Med hyrda bilar



gick sedan resan vidare norrut och regnet följde med på vägen. Regnet var snällt för det höll sig uppe i luften då de stannade och verkligen hällde ner då de satt i bilarna.

Australiens östkust är vacker! De långa stränderna bryts av av klippor som sticker ut i havet. Guldkustens strand var lång och bjöd på härliga bad i roliga vågor. De stannade några dagar i Brisbane och tittade på var familjen Dircks bodde år 2000, klappade kängurur och tittade på koalor. De stora ödlorna som sprang överallt vande de sig vid ganska fort.

Det var svårare att vänja sig vid att man inte kan bada vid stränderna norr om Mackay för risken att brännas av de farliga maneterna. Men



det fanns gott om pooler att blöta kropparna i.

De gjorde 3 båtturer, två gick ut till reven men den bästa var allt den till White Sundays, ön med den vita fina sanden. Denna resa gav också möjlighet till en stunds snorkling då de blev ett med naturen och levde ihop med alla fiskar. Vilken upplevelse speciellt för Kate som inte snorklat förut.

En av de andra turerna bjöd på dykning med tuber för dem som ville. Barmen P-sons fick testa på något nytt som var kul. Sol och stränder är en lycka i livet och längtan hem var inte så stor - för Kate alltså (men när är den det?) 3,5 veckor går fort och hem till regnet kom de efter mellanlandning i Singapore där de shoppade iPod och annat kul.



Väl hemma lät ej stressen vänta på sig.

Det var fullt upp på alla håll och alla föll snabbt in i sin slentrian igen. Nu väntar julen då familjen bara är tillsammans på julafton. Den ska firas hos P-sons, men mer om detta kommer ju i nästa jultrev.

Nu återstår bara att önska er alla en riktigt God Jul från familjen P-sons

God Jul

Årgång 2006

Berättelsen fortsätter där den slutade, strax innan julen 2005

Strax innan jul 2005 var det riktigt i P-sons huset precis som i alla andra



hus dagarna innan jul.

Att i denna röran göra ett avbrott för Lisebergsbesök är roligt trots kylan, konstigt att det alltid är så kallt på Liseberg?!

Alla P-sonar åt frukost hos farmor och farfar och delade där några klappar med varann. Frågan i förra jultrevet var om Berth skulle vara med och fira jul och visst syns han med på mer än ett kort. Julen fortsatte i sommarstugan med massor av mat julklappar och gemenskap. Det blev julfrukost dagen efter följt av traditionell jultrev med mera släkt.

De tackar familjen Holm för ett trevligt nyårsfirande

och sedan rullade allt på som vanligt igen, med jobb och olika skolor.

Ulricehamn - bara en skiddag.

Det blev dåligt med skidresa men en dag i Ulricehamn njöt hela familjen av fin skidåkning och ställde sig frågan - varför görs inte detta oftare?

Bönegruppen, en träff som bjuder mer än bön.

Aktiviteter blev det även med bönegruppen. De testade Beachvolley och märkte genast att det inte fanns någon kondition alls. Stunderna på landet var nog ändå de som var skönast. De bjöd på mycket avkoppling och goda bad.

och vattnet grönt. Några utflykter blev det till kända platser så som Cannes och Nice. Kates bror, Krister, kom med flyget till Nice och hälsade på i några dagar. "Det fanns ju plats i stugan ju ;^)"



Denna gången stannade de lite längre, men kan ni tänka er, både Berth och Kate tyckte det var för kort tid.

Dessa 14 dagar var allt som bjöds av semester denna sommaren.

Sommaren på landet

Sommarstugan vid sjön Färgen ger god avkoppling.



Elin och Kate tillbringade det mesta av sommaren på landet och pendlade till jobbet därifrån. Vissa helger var de i Göteborg och då var huset fullt av ungdomar som fixade biokväll. (Föräldrarna flyr, eller kanske, förpassas till undagömda platser.)

En fantastisk sommar att bo på landet. Det blev mycket bad och de kunde lätt koppla av mellan de små projekt som hela tiden går att sysselsätta sig med. Denna sommaren var det inte långa stunder som de bodde ensamma på landet. Släkt och vänner avlöste varann och förgyllde tillvaron.

Christian och Björn delade tidningar för allt vad de var värda och Berth var mest på sjön. Sommaren gick fort och det var strax dax att gå till skolor igen. Elin började sjuan, Björn sitt sista år på gymnasiet och Christian började på Chalmers, som visade sig vara en hård skola med långa dagar och mycket läxor.

En oförglömlig resa till andra sidan jorden.

Så äntligen kom den 27/10. Detta skulle bli deras livs resa och den bar av till andra sidan jorden. Först flygresa åt väster för att sedan tillbringa 12 timmar i luften österut.

Göteborg Gospel

Gospelkören för alla



FRAM blev mycket större.

Berth reste till Norges nordligaste kust och midnattssolen för att kolla på en båt som senare blev deras. Ungefär dubbelt så stor som den de hade innan. Några veckor senare dvs i mitten på juli låg båten i svensk hamn. Detta innebar bra mycket mer jobb än vad de trodde det skulle göra. Berth tillbringade det mesta av tiden på båten. Det lugnade ner sig något i slutet på augusti och då kunde han vara ledig två veckor i stöten för att sedan vara borta lika länge. Numera är hans titel, mera sjöman.

En resa till sydligare breddgrader

Familjen tog sällskap av familjen Lindström (där frun i huset är arbetskamrat till Kate) till Franska rivieran och den välbesökta campingen bland vinodlingarna. Allihop njöt de av sol och värme. Stränderna var varma och sandiga

GBG-gospel heter det som upptog mycket av Kates fritid och även "drabbade" andra familjemedlemmar. Varje tisdag var det övning i Pingstkyrkan och däremellan en del annat jobb. Men dessa övningar resulterade i en fin gospelkonsert i Smyrna den 6 maj. Gospel på Götaplatsen var bestämt sedan året innan men hade ju mycket bättre förutsättningar denna gången i och med alla övningar under våren. Det blev två stora övningar öppna för alla som ville vara med och sedan hade vi en fantastisk konsert på Götaplatsen den 13 augusti som avslutning på Göteborgskalaset och EM i Göteborg.

Jobbet tar tid

Jobb upptar mycket av tiden både i form av arbete men även fritidsaktiviteter. Det testades paintball, gocart, bowling femkamp och bergsklättring och man får det inte roligare än vad man gör sig.

