

## Göteborg

### Nattliga inlägg

Kate gjorde ett par nattliga inlägg på Sahlgrönskass vårdavdelning för att sedan återgå till jobbet på GP.

### 40-årsfirande

Berth firade en stillsam 40-årsdag och kände sig inte en dag äldre än ... 30, eller? Man blir ju så gammal som man gör sig.

### Soligbrygga nära Alingsås

I augusti tillbringade Kate en vecka på landet tillsammans med sina barn och deras kompisar, solen sken och bryggan var den mest besökta platsen under veckan.

### Bröllop i Småland

Den 3/8 var Berth och Kate på ett roligt bröllop i Småland, då Curt och Anne gifte sig. Efter nattlig färd och ett par timmars sömn i bilen var det välkomstmöte för Krister som barnpastor i Norrköpings pingstkyrka. Där väntade den övriga släkten som tillbringat hela helgen i metropoln Norrköping.



## Sommaren 2002

Den gångna sommaren var en solig sommar som vi sent skall glömma.

Sommaren var lång och härlig, många båtturer blev det och många stunder på bryggan på landet. Den annars långa och tråkiga hösten blev kortare och vi förgyllde den med en tripp till Norrköping, ett par läger och en rolig gospelhelg då vi sjöng André Crouch-låtar.

Kate fortsatte med sitt pysslande i radio Fyrens skivarkiv, lite radioprogram och en uppdatering av Pingstkyrkans hemsida. En uppgift som kan ta hur mycket tid som helst - roligt tid.

Alldeles innan december med all förberedelse så var Kate iväg på en tvådagarskonferens med GP:s helpdesk, sällan har hon skrattat så mycket. Paintball visade sig vara en lek där hon kunde spela hjulle (tur att de starka sidorna kan visa sig någonstans, eller var det bara tur?). Veckan efter skrattade både Berth och Kate gott när de tillsammans med Fiskebäck Bunkrings AB underhölls av Stefan och Kim på Kajskjul 8.

### Skolstart som ställer krav

Christian började på Göteborgs tekniska gymnasium på Volvo och stormtrivs där, fast studierna är tuffa och skoldagarna är långa.

Björns skolgång blev bra mycket tuffare när han började åttan. Nu gällde det ju att skaffa bra betyg! För Elins del är skolan bara skoj, när man går i trean är man ju lagom stor.

### Redaktionen hälsar

Nu ser vi fram emot en jul i Fiskebäck, juldagis och andra trevliga traditioner + en lång och avkopplande ledighet.

[kate.petersson@swipnet.se](mailto:kate.petersson@swipnet.se)[petersson.berth@swipnet.se](mailto:petersson.berth@swipnet.se)

Så har då ännu ett år gått till ända och det stökas och stressas med allt som hör julen till. Men det är inte bara jobbigt utan faktiskt mest roligt. Man skulle nog vara ledig hela december egentligen, så man hann med och njuta av pyssel och papp. Elin och jag pysslar julbrev. Detta har blivit en rolig tradition, om man nu kan kalla det tradition. Här följer årets berättelse i korta ordalag!

### Traditionsenligt julfirande

Att fira jul på landet är tradition och en rolig avslutning på 2001 kan man få hos glada vänner.

Vi firade förra julen på landet med Kates familj. Eftersom alla stannar över natten blir det ofta en sen julfestskväll då alla fingranskar sina nya julklappar. Kate fick julens roligaste klapp - en digitalkamera! Oj vad det skulle plåtas efter detta. På juldagen fick vi besök av delar av tjocka släkten som knödde in sig i stugan för att fylla magarna med ännu en julfestmiddag (o, vad hungrig jag blev nu). Bio med gången en kväll efter jul har också

blivit en uppskattad återkommande händelse som vi aldrig ska sluta med.

Nyår firande vi tillsammans med familjerna Brännerud och Handel på Donsö. Vilket fyrverkeri!! Har du aldrig firat nyår på någon ö skall du genast planera in ett besök i väl utvald stuga på någon ö i Göteborgs skärgård och du får skåda ett enastående fyrverkeri från bästa stäplats.

I januari var vi med på den gemensamma Nyårskonferensen i Liseberghallen, också detta kan vi verkligen rekommendera. Pojkarna jublade över nattmötena då nästan hela hallen var full av ungdomar. Hela familjen kände att vi passade i denna miljö

## Vårvecka i fjällen - en stärkande upplevelse för alla

Inte alla göteborgare kan åka till fjällen på sportlovet, men det finns ju andra vårveckor att åka på.

Sportlovet tillbringades i Göteborg utan större happenings. Vi valde istället att fara till fjällen den 2 mars. Vi hade hittat en liten stuga i Norge alldeles intill den svenska gränsen. Här fanns mycket snö och skidåkning blev varierad för vi åkte tre dagar i Stöten och två dagar i Trysil. Vi tog en dag "skioff" för att bada alldeles ensamma i poolen och traska omkring i Trysils by. Skidåkning i Trysil var i allas smak, dit vill vi igen.

Berth och Kate fick möjlighet att var med och sjunga i "Minns du sången" på Scandinavium och det missades inte. Barnen sjöng i Psaltismusikalen. Mycket övande resulterade i ett flertal konserter. Strax efter dessa var det påsk och då sjöng vi igen - hela familjen var engagerad. Påsken firades tillsammans med goda vänner inklämd mellan alla dessa sjungningar.

Kristian jobbade hårt på sina betyg, det var ju nu det gällde. Alla poäng som kunde skrapas ihop hade betydelse för den linje han helst ville komma in på. Vi t o m filmade skidåkning för att blidka gymnastikläraren. Mycket läxförhör och genomgångar av uppsatser med mera tog en hel del eftermiddags- och kvällstimmar. Men resultatet blev gott. Elin och Björn bara väntar på sin tur att få lägga all fritid på läxläsning ☺

Berth som haft en alldeles för lugn period på jobbet började jobba lite extra på Styrsöbolaget med ut och då köra skärgårdsbåtar. Det räckte nästan att han började tänka på Styrsöbolaget så blev det mer att göra på jobbet. På Kates jobb blev det också en del förändringar: Dirigentrollen i form av en person skulle bort och alla skulle bli dirigenter (arbetsledare) en vecka var + att arbetstimmarna skulle bli 20 timmar fler. Nytt schema med mer jobb = 36 timmar/vecka vilket är det samma som heltid på schema. Färre helger och kvällar och mer dagtid var det som var positivt med denna förändring.



### Sommarlov

Den bästa tiden på året är väl sommarlovet, med alla sovorgonor

Tre lyckliga barn startade sitt sommarlov den 12 juni och strax efter åkte vi till Norrköping för att hjälpa Krister att flytta. Midsommar firades på Nyhem, den stora konferensen för alla pingstvännen. Även här fanns det otroligt mycket ungdomar och speciella möten för dem och för barnen. "Hit vill vi igen!!" jublade Kristian och Björn. I och med midsommar startade vår semester och vädermässigt såg det inte alls roligt ut. Ska vi åka söderut??



## Franska Rivieran, är svenskarnas semesterparadis

Till franska rivieran är det inte så långt som man tror, 210 mil kör man på 2 dagar och det finns mycket att se på vägen.

Två dagar efter midsommar packade vi på några timmar ner tält, kläder, badtillbehör, burkmat mm och försökte sedan koppla av i sängen för att kl. 4 på morgonen bege oss söderut. Kristian kom hem dagen innan och kände sig kass i magen och lämnade olika visitkort på toaletten. Samma dag som vi skulle åka kom Björn hem och sa att han kände sig väldigt knepig i magen och var inte alls sugen på någon mat, men nu hade vi bestämt oss. Vi åkte iväg och barnen sov gott i bilen. När vi var på båten mellan Rödby och Puttgården var det Elins tur, hon sa inget, visade istället. Hon spydde ner hela sin mor som sedan alldeles blöt fick smyga sig ut från toaletten. Hon sov gott i bilen resten av den dagen och Berth ville hellre sova än köra, han mädde visst inte heller så bra. Andra dagen på resan hade magarna lugnat ner sig. Vi skulle ju gå på EuropaPark. Tivoli kan man nog gå på i vilket tillstånd som helst. Vi åkte allt som gick att åka och åt minimalt, 3 typ Big Mac & co för hela familjen på hela dagen, och massa cola. Tivolit var

gratis för vi hade Lisebergs-kort och det var värt ett besök. På kvällen dagen efter var vi framme vid campingen Les Tourmells vid franska Rivieran. Vi satte upp tältet och fixade i ordning lagom till att gå och lägga sig. Åtta dagar stannade vi på denna underbara plats. Vi packade vår pick-nickkorg och åkte till någon av de små mysiga stränderna. Vi spelade Yatzy, kort och läste bok. Och när det kändes lite för varmt var det bara att blöta sig i det grönbå vattnet. Vissa eftermiddagar fortsatte vi vår slappa tillvaro vid poolen. Ingen längtade hem till det regniga vädret i Sverige.

### Pojkar på landet

Christian tillbringade en helg på landet tillsammans med sina LAN-kompisar. Tänk vad killar i den åldern kan, laga mat, diska och städa, fast de hemma inte visar några tecken på detta. Killarna hade kul och lade mycket tid på att fiska och bada. Christians lycka var stor när han drog upp en gädda som mätte 1 meter på tumstocken. Björn följde med Fredrik till Fredriks land och sedan på läger på Jernholmen och med detta avslutades sommarlovet.