

God jul igen!

I slutet av november så införskaffades bredband i familjen P-sons hus. Världen öppnades på ett annat sätt. Datorn i köket står alltid på och Internet har blivit det stora uppslagsverket, kommunikationsverket och lekverket. Men pojkarna ville ju också ha kontakt med om världen så efter en stunds kravlande på vinden så var alla datorerna kopplade till ett nätverk, även Elin lärde sig att chatta eller ska jag kanske säga även Kate lärde sig att chatta. Tänk, där kan man "prata" med brevvännen i USA, ställa frågorna och få svaren direkt i datorn. Och skicka en bild på vad man gjort under dagen. Världen blir liten då.

Julen firades på landet som brukligt när vi firar med familjen Hedström. Detta är uppskattat av alla i familjen. Det är mysigt att få sova över och fira julen en dag till. Man är uppe till sent och utnyttjar någon av sina nya julklappar och sedan äter man frukost tillsammans dagen efter för att sedan avsluta med släktmiddag – trångt och mysigt. Kate var dock tämligen hängig denna jul, med hög feber som sedan visade sig vara rosfeber som botades med en kur penicillin.

Vi åkte till fjällen med Mats och Lise-Lotte på sportlovet. En härlig vecka med mycket god skidåkning och kul tillsammans på kvällarna. Elin träffade en klasskamrat som hon åkte lite med, annars åkte vi mest tillsammans i familjen.

Björn har haft en riktig skidvinter! Han åkte med oss till Sälen på sportlovet och packade om för att prao hor Krister i Norrköping vilket innebar en skidresa till, till Branäs. Och sen var han hemma i ett par dagar så var det dags för skolresa till fjällen.

Våren fortsatte i rasande fart. Berth åkte på resor till framför allt Abenraa i södra Danmark men även till Trelleborg, en resa i veckan var inte ovanligt. Kate har jobbat på GP som konsult (för Human Pro) och trivs gott där. Dagarna går fort på jobbet. Under våren och sommaren utvecklades en teamleader-roll för HumanPro-gruppen på GP som stod klar 1/10 och namnet på rollinnehavaren var Kate vilket egentligen inte gjorde så stor skillnad i arbetsuppgifter mot tidigare utan mer ett skriftligt konstaterande av vad Kate gjort under en längre tid.

Att resa till Skagen på fredagen i Kristi himmelfärdshelgen är ett måste. Och vädret brukar vara som man helst vill att det ska vara. Så där låg vi bland klitterna och njöt av vårsolens varma strålar för att sedan gå en sväng i affärer och äta en god middag.

Björn slutade nian och detta firades med god middag med klassen då alla killarna var klädda i kostym, vilken syn! De hade ju blivit män allihop. Björna hittade en kostym som Berth hade haft en gång och den satt kanonsnyggt. Även på skolavslutningen fick man se dessa annars hängigt jeansklädda killar

i snygga kostymer och slips. Betygen som han kunde visa upp var av toppklass. Självklart blev det marängtårtkalas hos P-sons med mycket hopp på den nyinköpta studsmassan.

Ända sedan vi kom från USA förra året har Elin velat ha en studsatta och hon har samlat och sparat för denna. Med ett litet bidrag från sin pappa så stod den på gräsmattan till många barns stora glädje – och även en del tokiga vuxnas.

Nyhem var ett måste för Christian och Björn. De packade ner militärtältet och åkte dit tillsammans med några kompisar. Jag tror det blev fyra regniga dagar, men man kan ha kul även om det regnar. Under dessa dagar tillbringade Elin sin tid på scouthajk, även hon i tält. Det regnade i stort sett konstant i 4 dagar. Men alla barnen kom hem med gott humör pigga på nästa resa som gick mot varmare breddgrader.

Vi hade verkligen längtat efter "vår" plats på Franska Rivieran och Kates mamma sa: "nästa gång ni åker dit ska vi med", och så blev det. Hela familjen Hedström möttes kl 03.00 på torsdagsmorgonen eller ska man säga natten kanske. Och sedan bar det av söderut. En bil med familjen Dircks, Ewa, Peter, Tobias (6år) och Emma (3år), en bil med mormor, morfar, morbror Krister och ett P-sonbarn och så vår bil med resten P-sonar. Vi tog en dags avbrott på Europapark på vägen ner och kopplade sedan av på stranden i en vecka, vilket var på tok för kort tid, för att sedan åka vidare norrut. Vår väg gick förbi Gardasjön och Verona, vackert, vackert och fortfarande varmt. Sen åkte vi in i Österrike, stannade till i Salzburg och gjorde en sightseeingtur till Örnästet som låg alldeles på gränsen mellan Österrike och Tyskland. Eftersom Elin ville ha ett till land på sin "besökta land"- lista så gjorde vi en liten tripp in i Tjeckien. Sammanlagt en dag blev det i Berlin, en stad som vi tyckte var grå. Det var när vi kom till Berlin som vi mötte regnet och detta fick vi ta del av hela vägen hem.

Väl hemma igen tillbringade hela familjen en hel dag framför var sin dator. Det regnade utan uppehåll hela den dagen. Vår tänkta landetvistelse utblev eftersom ingen av oss ville sitta i stugan i regnet, så det blev hemma med lite småtripp till Liseberg, bio mm.

Christian, Björn och ett gäng killar åkte upp till landet för att tillbringa sin killhelg med fiske, bad och kortspel. Och strax därefter började Christian sista året på gymnasiet. En vecka efter det började Björn första året på gymnasiet. Han går nu på el-data-linjen på NTI som ligger i centrala stan och trivs jättegott där. En vecka efter Björns skolstart så var det dags för Elin att börja i 5:an och sen var ju sommaren slut, denna regniga sommar!

Men jag får ju inte glömma årets händelse – Gospel på Götaplatsen under Göteborgskalaset. En dröm som funnits länge och nu äntligen gick i uppfyllelse. I maj startade Björn Hedström, Annelie Rossäng och Kate det

stora projektet att meddela alla kyrkor och körer i Göteborg med omnejd att det fanns tillfälle att få sjunga i "Göteborgs största gospelkör". Två storövningar och ett genrep senare stod vi på en stor scen på Götaplatsen som fylldes med massor av folk. Och det svängde!! Det blev en verkligt lyckad konsert som vi gärna gör om, om vi får tillfälle.

Början av hösten var full av övningskörning. Christian fyllde 18 och önskade inget hellre än att få sitt körkort. Och den 25/10 var det dags för uppkörning. Han körskolelärare sa att han inte var mogen för detta men han blev påhejad av både föräldrar och andra och visst gick det bra. Han smög sig in på Kates jobb – och snodde bilen! Därmed minskade vårt taxiverksamhet drastiskt – och vi har numer en bil mindre ;^)

Vår årliga barnfria resa någonstans blev till Stockholm och inte helt barnfri. En av Elins bästa kompisar hade under året flyttat till Stockholm och hon längtade såå efter att få åka dit och hälsa på. Och på vägen till Stockholm ligger Norrköping, där Björn skaffat flickvän så han ville ha skjuts en bit på vägen. Björns kompis passade på att hänga med så bilen blev full. Det blev en lyckad resa om än lite kortare tid för oss i Stockholm, men vi hann allt med att gå i affärer, äta en jättegod middag och titta på en bra film. Vi hann till och med höra Marcus Sönerbrandt predika och hälsa på familjen Sönerbrandt som bodde i ett jättefint hus. Vintern hade kommit till större delen av Sverige så allt var vitt och i Jakobsberg var det mycket vitt. Christian då? Jo han var kvar hemma och fick ta hand om hus och Björns GP-delarjobb + lite annat i kyrkan, men farmor såg till att söndagsmiddagen var lagad.

Nu återstår inte så mycket mer av året än det sedvanliga julstöket. Klapparna till kalendern hänger på plats (jo är man så dum så man börjar med en så trevlig tradition så får man så vackert fortsätta). Något som också blivit lite tradition är konserten "Julkortet" i Pingstkyrkan Västra Frölunda som äger rum den 11 och 12 december, där vi alla är involverade på något sätt. Jodå det går fint att komma :^)

Julen firas hemma hos familjen P-sons i år tillsammans med Berths bror och föräldrar. Och kvar av detta jultext är bara att önska en

God jul och ett Gott Nytt År

