

En Julhälsning

Hej!

Man kanske skulle göra det till en tradition att skriva ett julbrev så man inte glömmer bort varann. Året har som vanligt gått väldigt fort och vi mår tacksamt bra allihop.

Det blev ingen fjällresa i år och snön hann regna bort innan vi fick tillfälle att ta oss till någon skidbacke. I Maj åkte vi tillsammans med några andra familjer till Skagen över dan, där vi fick en härligt solig fikastund bland klitterna och även en stund i byns butiker. Danmarksturen börjar väl även den att bli lite av en tradition, en trevlig sådan som man längtar efter när man tycker att vår och sommar dröjer.

Första veckan på sommarlovet tillbringade vi tillsammans med barnens kusiner på vårt land. Regnet vek inte från vår sida och tillslut gjorde vi våra utomhusaktiviteter trots vädret, men det blev mycket sällskapsspel också och det tyckte barnen var kul.

Efter en solig midsommarhelg startade vi vår resa söderut klockan 4 på måndagsmorgonen. Målet var **Frankrike** - Disneyland/Paris/Bretagne och Normandie. De första dagarna på Disneyland och i Paris hade vi värme och sol men ju längre västerut vi kom desto regnigare väder fick vi, men det var oerhört vackert och mycket att se. Vi hade pool vid hotellet som var ett lägenhetshotell och den utnyttjades flitigt av barnen som även tog sej ett och annat dopp vid den långa stranden som låg 100 m från hotellet. Med oss på resan följde barnens mormor och morfar samt morbror Krister. Vi tittade bl.a. på Le Mont St Michel som var en upplevelse och tidsvattnet som var som mest 10-15 m. Även Normandie blev ett minne för livet. Vi åkte och tittade på stränderna som är kända för dagen-D och alla män i alla åldrar fick sitt lystmäte. Resten av sommaren gick i väntan på det fina vädretbarnen och jag var lite på landet och lite hemma. Tre gånger kom vi ut på sjön men barnen fick badat en del ändå. Skolan började vilket betydde 6:an för Christian, 4:an för Björn och Furåsens förskola för Elin vilket hon gladde sej oerhört för, jag för min del har läst om PC-datorer denna hösten.

Nu står julen för dörren och man är lika förvånad som man brukar över att hösten gick så fort. Både Berth och jag har haft mycket att göra på våra jobb som är de samma som tidigare. Nu är vi på väg till tredje/fjärde julfesten för denna december och bara en återstår, (puh!) Julklapparna är i det närmaste avklarade och julpyssel står på listan,-det är mysigt, smällkarameller, pepparkakor, knäck och glögg! Julen skall vi fira i vårt hus tillsammans med Berths föräldrar och bror med familj, samt Krister och det ser vi fram emot.

Hoppas ni får en avkopplande och mysig jul, samt inviger det nya på ett trevligt sätt, och glöm inte varför vi firar jul
Gud välsigne er!

Hälsningar Kate med familj.

En Julhälsning



Hej!

Man kanske skulle göra det till en tradition att skriva ett jultext så man inte glömmet bort varann. Året har som vanligt gått väldigt fort och vi mår tacksamt bra allihop.

Det blev ingen fjällresa i år och snön hann regna bort innan vi fick tillfälle att ta oss till någon skidbacke. I Maj åkte vi tillsammans med några andra familjer till Skagen över dan, där vi fick en härligt solig fikastund bland klitterna och även en stund i byns butiker. Danmarksturen börjar väl även den att bli lite av en tradition, en trevlig sådan som man längtar efter när man tycker att vår och sommar dröjer.

Första veckan på sommarlovet tillbringade vi tillsammans med barnens kusiner på vårt land. Regnet vek inte från vår sida och tillslut gjorde vi våra utomhusaktiviteter trots vädret, men det blev mycket sällskapsspel också och det tyckte barnen var kul.

Efter en solig midsommarhelg startade vi vår resa söderut klockan 4 på måndagsmorgonen. Målet var **Frankrike** - Disneyland/Paris/Bretange och Normandie. De första dagarna på Disneyland och i Paris hade vi värme och sol men ju längre västerut vi kom desto regnigare väder fick vi, men det var oerhört vackert och mycket att se. Vi hade pool vid hotellet som var ett lägenhetshotell och den utnyttjades flitigt av barnen som även tog sej ett och annat dopp vid den långa stranden som låg 100 m från hotellet. Med oss på resan följde barnens mormor och morfar samt morbror Krister. Vi tittade bl.a. på Le Mont St Michel som var en upplevelse och tidsvattnet som var som mest 10-15 m. Även Normandie blev ett minne för livet. Vi åkte och tittade på stränderna som är kända för dagen-D och alla män i alla åldrar fick sitt lystmäte. Resten av sommaren gick i väntan på det fina vädretbarnen och jag var lite på landet och lite hemma. Tre gånger kom vi ut på sjön men barnen fick badat en del ändå. Skolan började vilket betydde 6:an för Christian, 4:an för Björn och Furåsens förskola för Elin vilket hon gladdet sej oerhört för, jag för min del har läst om PC-datorer denna hösten.

Nu står julen för dörren och man är lika förvånad som man brukar över att hösten gick så fort. Både Berth och jag har haft mycket att göra på våra jobb som är de samma som tidigare. Nu är vi på väg till tredje/fjärde julfesten för denna december och bara en återstår, (puh!) Julklapparna är i det närmaste avklarade och julpyssel står på listan,-det är mysigt, smällkarameller, pepparkakor, knäck och glögg! Julen skall vi fira i vårt hus tillsammans med Berths föräldrar och bror med familj, samt Krister och det ser vi fram emot.

Hoppas ni får en avkopplande och mysig jul, samt inviger det nya på ett trevligt sätt, och glöm inte varför vi firar jul
Gud välsigne er!

Hälsningar Kate med familj.